

# Glædelig Jul



Det var midt i julenat,  
hver en stjerne glimted' mat,  
men med ét der blev at skue  
én så klar på himlens bue  
som en lille stjernesol.

Stjernen ledte vise mænd  
til vor Herre Kristus hen;  
vi har og en ledestjerne,  
og når vi den følger gerne,  
kommer vi til Jesus Krist.

Denne stjerne lys og mild,  
som kan aldrig lede vild,  
er hans Guddoms-ord det klare,  
som han os lod åbenbare  
til at lyse for vor fod.

Denne julesang af Grundtvig er en af mine yndlingsange, fordi jeg synes, at teksten siger så meget. Selv om vi ikke har en stjerne på himlen, som vi kan følge hen til Jesus, så har vi andre ledestjerner, som peger på Jesus, Guds Søn, verdens Frelser. I sidste vers peger Grundtvig på Bibelens Guddomsord, som er givet os. Men det kræver, at vi hører Ordet og tager imod det. Følger vi det ikke, finder vi heller ikke Jesus Krist. Det er ganske vist! (Som H.C. Andersen ville sige det.)

Når jeg nu har nævnt H. C. Andersen, bør jeg også citere lidt af hans julesang:

Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje;  
hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje.  
Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed barnets fod.  
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Der er megen fysisk nød og lidelse i verden, og det har der altid været. Men måske er den åndelige nød større? Det glæder mig, at mange vil høre det gamle julebudskab endnu engang i år og synges med på de gamle, indholdsrige salmer (og nogle knap så indholdsrige). Jeg tænker på de folkeslag, som i år for første gang kan læse eller høre julens budskab på deres eget sprog. Jeg tænker også på de mange, som endnu ikke har det på deres modersmål. Det er stort at kunne gøre en forskel, som har evighedsbetydning.

Vi ser frem til at være hos Ann og Marc og deres to børn, Lucas og Leah, juleaften. Tomas og Katrine kommer også med deres fire børn. Heidi og hendes kæreste, Robert, kommer, men Jakob kan ikke få fri. Han er nu pilot hos Ryan Air og stationeret i Köln, og han har vagt i julen.

De bedste julehilsener og gode ønsker for det nye år fra Alice og Iver Larsen